

*Αξιότιμε κ. Μίκη Θεοδωράκη,*

Είμαστε οι μαθητές της ΣΤ'2 τάξης του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χώρας Καλύμνου και πήραμε την πρωτοβουλία να σας στείλουμε αυτό το γράμμα, για να εκφράσουμε το θαυμασμό μας, αλλά κυρίως την ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπό σας.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, στο μάθημα της Μουσικής, κατά κύριο λόγο, ήρθαμε σε επαφή όχι μόνο με το πολυσήμαντο έργο σας αλλά και με την ίδια σας τη ζωή. Ακούγοντας αρκετά από τα τραγούδια σας εντυπωσιαστήκαμε τόσο από τον στίχο, αλλά ακόμα περισσότερο από την μελωδία και την μουσική με την οποία τα «ντύσατε». Το μουσικό σας έργο είναι τόσο γνωστό σε όλη την οικουμένη, κυριολεκτικά χιλιοτραγουδισμένο, ώστε νιώθουμε τεράστια περηφάνια που και η δικιά μας η γενιά βρίσκει την ευκαιρία να το προσεγγίσει. Ειδικά, σε μια γενιά που μεγαλώνει με εντελώς λανθασμένα πρότυπα, η επαφή με τη μουσική σας είναι πραγματικά για μας μια «όαση» ελπίδας.

Επιπλέον, τόσο η κυρία μας στη Μουσική, η κ. Ειρήνη Μακρυλλού, όσο και ο δάσκαλος της τάξης μας, ο κ. Άρης Στούμπος, μας έδειξαν και πολλούς από τους πίνακες αλλά και το τραγούδι που έχει γράψει προς τιμήν σας ο πατέρας του κυρίου μας, ο δάσκαλος και ζωγράφος Γιάννης Στούμπος, γεγονός που μας συγκίνησε ιδιαίτερα, ενώ νιώσαμε πως ήρθαμε και λίγο πιο ... κοντά σας.

Εξίσου σημαντική, πέρα από το έργο σας, θεωρούμε πως είναι και η ίδια η αγωνιστική, ανυπότακτη, επαναστατική στάση που κρατάτε σε ολόκληρη τη ζωή σας, ακόμα μέχρι σήμερα, για το καλό της πατρίδας μας. Οι εξορίες, οι φυλακές, τα βασανιστήρια που υπομείνατε για την ελευθερία και την δημοκρατία αλλά και οι αγώνες στα πλαίσια της φιλίας και της ειρήνης μεταξύ όλων των λαών του κόσμου σας κάνουν όντως μοναδικό.

Τέτοια ήταν και η παρουσία σας στο νησί μας, πριν από περίπου 20 χρόνια στα πλαίσια της προώθησης της ελληνοτουρκικής φιλίας μετά το επεισόδιο των Ιμίων, που όπως μας έχουν διηγηθεί οι μεγαλύτεροι έγινε πραγματικά «χαλασμός Κυρίου». Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε και εμείς μια αντίστοιχη τέτοια συναυλία στη ζωή μας.

Μιας και βρισκόμαστε στην τελευταία μας χρονιά στο Δημοτικό, σκεφτόμαστε να ετοιμάσουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια σας για την καλοκαιρινή σχολική γιορτή, προς τιμήν του μεγάλου σας έργου αλλά και εσάς προσωπικά.

*Με μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό,*

*οι μαθητές του ΣΤ'2 του 1<sup>ου</sup> Δ.Σ. Χώρας Καλύμνου*

Καζώνης Λευτέρης  
Καμπούρη Αναστασία  
Καραντάνης Νίκος  
Κασιώτη Σταματία  
Κορφιά Καλλιόπη  
Κουμπάρος Αντώνης  
Κουλιανού Νίκη  
Λιάς Γιάννης  
Μαγκούλια Ελένη  
Μακαρούνα Χρύσα

Μαθαίου Μαρία  
Μελά Κατερίνα  
Μελάς Χρήστος  
Μουσσά Νομική  
Μπίλλη Ευδοκία  
Παπακωνσταντίνου Μιχάλης  
Στάλα Καλλιόπη  
Σταύρου Σεβαστή  
Τρικοίλης Δημήτρης

*....και οι εκπαιδευτικοί*

Μακρυλλού Ειρήνη (Μουσικός)

Στούμπος Άρης (Δάσκαλος τάξης)