

ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΑΣ»

Αγαπητοί γονείς,

στο άκουσμα της είδησης για την παύση της λειτουργίας του μοναδικού πολιτιστικού συλλόγου του Χωριού μας, νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ στις οικογένειες του σχολείου μας, για να μεταφέρω κάποιες σκέψεις μου.

Η Ένωση Πολιτών Χώρας δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν 18 χρόνια, από τον αγαπητό συμπατριώτη μας κ. Ιωάννη Ρεΐση, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος τότε το έλλειμμα που υπήρχε στον τόπο μας σχετικά με ζητήματα πολιτισμού αλλά και δημιουργικής απασχόλησης πρωτίστως των παιδιών, προχώρησε από το μηδέν στο δύσκολο εγχείρημα της σύστασης ενός νέου πολιτιστικού συλλόγου, του οποίου ασφαλώς υπήρξε η ψυχή όλη αυτήν την περίοδο. Με τα χρόνια, ο σύλλογος γιγαντώθηκε, φτάνοντας να απασχολεί εκατοντάδες παιδιά και έχοντας συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του δεκάδες δραστηριότητες, που απευθύνονταν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στο Σύλλογο εξελίχθηκαν πάρα πολλά παιδιά στη μουσική, στη ζωγραφική, στην αιογραφία κ.α., που και σήμερα ακόμα συνεχίζουν να ασκούν τα ταλέντα τους.

Στο μεταξύ, με το πέρασμα των χρόνων, πολλοί άλλοι σύλλογοι δημιουργήθηκαν, μουσικές σχολές, αθλητικά σωματεία και κάθε χρόνο ολοένα μειωνόταν ο αριθμός των εγγραφέντων στην Ένωση. Ο δε κ. Ρεΐσης αγωνιούσε για το μέλλον του Συλλόγου και είναι βέβαιο ότι αναζητούσε στα πρόσωπά μας τον διάδοχό του. Τελικά, δεν κατέστη αυτό δυνατόν, νομίζω διότι το πρόσωπο που θα αναλάμβανε να οδηγήσει τον Σύλλογο στο μέλλον θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή του πολύ ελεύθερο χρόνο και να αφοσιωθεί σ' αυτό το έργο, πράγμα πολύ δύσκολο. Κι έπειτα, όλη η εκπαιδευτική εργασία στηριζόταν σε εθελοντές και αυτό είναι ένα φαινόμενο που στην εποχή μας αρχίζει να φθίνει.

Δέχθηκα την πρόσκληση του κ. Ρεΐση και υπήρξα εθελοντής εκπαιδευτής για 4 χρόνια (αν δεν με απατά η μνήμη μου), διδάσκοντας σκάκι και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είχα την τύχη να διδάξω στο Σύλλογο σε μια εποχή που τα τμήματα ασφυκτιούσαν από παιδιά, τόσο που ο σχετικά μεγάλος χώρος που μας φιλοξενούσε αποδεικνυόταν πολύ μικρός. Με τα χρόνια έβλεπες ότι τα παιδιά έχαναν το ενδιαφέρον τους για το σκάκι και τους υπολογιστές. Ασχολούνταν με τις αμυντικές τέχνες, το μπάσκετ, το τένις, τον χορό κ.τ.λ. Μα πάνω απ' όλα, τα παιδιά απορροφούσαν η τηλεόραση, τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές. Έτσι, όλα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στο τέρμα της διαδρομής, το οποίο συντόμεισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που απασχόλησε τον κατά τα άλλα πολύ δυνατό κ. Γιάννη Ρεΐση.

Μπορεί ο Σύλλογος να μην υπάρχει πια, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο στόχος του επετεύχθη. Για σχεδόν δύο δεκαετίες υπήρξε ένα στέκι πολιτισμού και δημιουργικής πνοής. Μια πνευματική κυψέλη που παρήγαγε εξαιρετικής ποιότητας μέλι. Μια δροσερή πηγή σε ένα άνυδρο τοπίο.

Σας ενημερώνω ότι, μετά το κλείσιμο της Ένωσης Πολιτών Χώρας, στο σχολείο μας κατέληξαν εκατοντάδες ποιοτικά βιβλία της βιβλιοθήκης του Συλλόγου, τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα τέρψουν τα παιδιά για πολλά χρόνια. Επίσης, αρκετοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αν και ξεπερασμένης τεχνολογίας, εντούτοις αποδείχθηκαν χρησιμότατοι, αρχικά στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας και στη συνέχεια σε στρατόπεδο της Κω, στο οποίο δωρίθηκαν, για την διοικητική του λειτουργία. Στο σχολείο μας κατέληξε μια πολύ μεγάλη ποσότητα ειδών εικαστικής δημιουργίας, που ουσιαστικά μας εξοικονόμησε πάρα πολλά χρήματα. Τέλος, διάφορα σκεύη και έπιπλα του Συλλόγου χαρίστηκαν σε σχολές και άλλα σχολεία.

Ευχόμαστε ολόψυχα στον κ. Ιωάννη Ρεΐση να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένος. Να χαίρεται την οικογένειά του και τα εγγόνια του. Ιδιαίτερως, επιθυμούμε να τον συγχαρούμε για το ήθος και την αξιοπρέπειά του, χαρίσματα που διακρίνουμε στα πρόσωπα των παιδιών του, έχοντας ιδίαν άποψη, λόγω της γνωριμίας μας με την αξιολογότερη κόρη του κα. Μαρία Ρεΐση, καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας και Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στο νησί μας και για όσα ακόμα θα προσφέρει ως ενεργό μέλος της κοινωνίας μας, έως τα βαθιά του γεράματα.

Κόκκινος Νομικός

Διευθυντής 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Χώρας Καλύμνου